

De Tien Geboden

1. Gij zult doden.
2. Gij zult doden zonder vooringenomenheid, vooroordeel of kwaadwilligheid.
3. Gij zult een jaar onschendbaarheid verlenen aan de naasten van hen die uw komst aanvaarden, en aan ieder ander die u waardig acht.
4. Gij zult de naasten van hen die zich verzetten doden.
5. Gij zult de mensheid dienen gedurende de volle tijdsperiode uwer dagen, en zolang u leeft zullen uw naasten onschendbaarheid genieten als schadeloosstelling.
6. Gij zult een in woord en daad voorbeeldig leven leiden en hier dagelijks verslag van doen in een dagboek.
7. Gij zult geen Zeis doden behoudens uzelf.
8. Gij zult geen aanspraak maken op aardse bezittingen, met uitzondering van uw gewaden, ring en dagboek.
9. Gij zult gade noch nakomelingen hebben.
10. Gij zult behoudens deze geboden aan geen enkele wet gebonden zijn.

Er schuilt een geniale eenvoud in onze Tien Geboden. Voordat de Cumulus de leiding overnam, had elke staat boekenkasten vol wetten en verordeningen – die toen al eindeloos werden bediscussieerd, aangevochten en gemanipuleerd.

In mijn naïviteit dacht ik aanvankelijk dat de regels onwrikbaar waren, maar in de loop van mijn lange bestaan heb ik ontdekt hoe buigzaam en rekbaar ze kunnen zijn. Het is verwarrend en onthutsend wat wij Zeisen zoal pogen te rechtvaardigen. Wat we vergoelijken.

Toen ik net begon, leefden er nog een aantal Zeisen die aanwezig waren geweest bij de opstelling. Daar is niemand meer van over; ze hebben zich

allemaal beroepen op het Zevende Gebod. Had ik ze toen maar gevraagd wat de aanleiding was voor de specifieke regels.

En waarom nummer 10?

Van alle geboden vind ik dat het twijfelachtigst. Want jezelf boven alle andere wetten verheffen leidt onvermijdelijk tot rampspoed.

Uit het dagboek van Zeis Curie